

Mechelen - 4 augustus 2024

'Songs of Praise'

Welkom in deze eigentijdse christelijke eredienst en vier met ons mee. Nadien kunnen we elkaar ontmoeten bij een tas koffie of thee.

*Volgende eredienst: 1 september om 19 uur
De 'Holy Club' start terug op 15 september (Dijkstraat 41)*

Openingsliederen 'Medley'

Heilig, heilig, heilig,
Here God almachtig
vroeg in de morgen
wordt U mijn zang gewijd.
Heilig, heilig, heilig,
liefdevol en machtig,
drieënig God,
die één in wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig!
Here God almachtig,
heel de schepping prijst U
in aard' en hemel wijd.
Gij alleen zijt heilig,
liefdevol en machtig,
drieënig God, die één in
wezen zijt.

**Crown him with many
crowns,**
the Lamb upon his throne,
while heaven's eternal
anthem drowns
all music but its own!
Awake, my soul, and sing
of him who died to be
your saviour and your
matchless king
through all eternity.

Crown Him the Lord of
Life!
Who triumphed o'er the
grave; Who rose victorious
to the strife for those He
came to save.
His glories now we sing,
Who died and rose on
high, Who died eternal life
to bring, and lives that
death may die,

**The church's one
foundation,**
is Jesus Christ her Lord;
she is his new creation
by water and the Word.
From heaven he came and
sought her
to be his holy bride;
with his own blood he
bought her,
and for her life he died.

Elect from ev'ry nation,
Yet one o'er all the earth
Her charter of salvation;
One Lord, one faith, one
birth.
One holy name she
blesses;
Partakes one holy food;
And to one hope she
presses,
With ev'ry grace endued.

There is a Redeemer,
Jesus God's own Son,
Precious Lamb of God,
Messiah, Holy One.

Thank You, O my Father
For giving us Your Son,
And leaving Your Spirit 'til
Your work on earth is done.

Jesus, my Redeemer,
name above all names,
Precious Lamb of God, Messiah,
O for sinners slain.

Thank You, O my Father,
for giving us Your Son,
And leaving Your Spirit till
the work on earth is done.

Welkomstwoord & Openingsgebed

Lied 'Heer, ik prijs Uw grote naam' (Opw 430)

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.

Lord I lift Your name on high,
Lord I love to sing Your praises.
I'm so glad You're in my life,
I'm so glad You came to save us.

You came from heaven to earth
to show the way.
From the earth to the cross,
my debt to pay.
From the cross to the grave,
from the grave to the sky,
Lord I lift Your name on high.

Lied 'Majesteit, Koning in eeuwigheid' (Opw 181)

Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U die heel de schepping
door uw hand hebt voortgebracht.
Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U bent mijn Verlosser,
mijn schuilplaats en mijn kracht.

Refrein:
Wij verhogen U, Heer Jezus;
elke knie zal buigen voor uw troon.
Wij verhogen U, Heer Jezus;
niemand is als U,
nee, niemand is als U.

Lied 'Heer, ik kom tot U' (Opw 488)

Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht

en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

(Refrein 2x)

Lied 'God will make a way'

God will make a way
Where there seems to be no way.
He works in ways we cannot see
He will make a way for me. (2x)
He will be my guide
Hold me closely to His side
With love and strength
for each new day
He will make a way,
He will make a way

By a roadway in the wilderness,
He'll lead me,
Rivers in the desert will I see,
Heaven and earth will fade,
but His Word will still remain
And He will do
something new today...

(refrein)

Lezing uit de Bijbel & overdenking

Jezus zegt: Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij mij komt, zul je nooit meer honger hebben. Als je in mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben. “

Lied 'Amazing grace'

Amazing grace how sweet the sound
that saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found;
was blind, but now I see.

God's grace first taught my heart to
fear, his grace my fears relieved;
how precious did that grace appear
the hour I first believed!

Through every danger, trial and
snare, I have already come;

his grace has brought me safe thus
far, and grace will lead me home.

The Lord has promised good to me,
his word my hope secures;
my shield and stronghold he shall be
as long as life endures.

And when this earthly life is past,
and mortal cares shall cease,
I shall possess with Christ at last
eternal joy and peace.

Gebedsmoment 'Open altaar'

Een stiltemoment dat wordt afgesloten met een gebed door de voorganger.

Zegengebed

Slotlied 'Give thanks' / 'Breng dank'

Give thanks with a grateful heart
Give thanks to the Holy One,
Give thanks because He's given Jesus
Christ, His Son (2x)

And now let the weak say, "I am strong",
Let the poor say, "I am rich,
because of what the Lord has done for
us", and now let the weak say, "I am
strong" Let the poor say, "I am rich,
Because of what the Lord has done for
us". Give thanks.

Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond. (2x)

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Breng dank.

Mededelingen ... en tijd voor ontmoeting